

Diverse artiesten plus Kinderkoor Prettig Weekend: De sterren van de hemel. KSP.



Freek de Jonge en Youp van 't Hek op één cd. Het is geen slim in elkaar gedraaid verzameralbum. . . dus dan moet het wel een goed doel zijn. Kees Verhaar, leider van Kinderkoor Prettig

Weekend, haalde een fijne verzameling Nederlandse artiesten bij elkaar voor een cd met 'volwassen kinderrepertoire', zeg maar materiaal dat binnen de Kinderen voor Kinderen-grenzen valt. De opbrengsten gaan via Unicef naar een project om Sudanese kinderen uit het leger te houden en op school te krijgen en houden.

In sommige gevallen zijn van klassiekers frisse bewerkingen gemaakt. Zo kunnen *Flappie* van Youp van 't Hek en *Jimmy* (Hoe sterk is de eenzame fietser) van Boudewijn de Groot door de accenten van het kinderkoor weer jaren mee. *Veilig achterop* van Paul van Vliet is zeer indrukwekkend geworden door het gitaarspel van Leonardo Amuedo. Geen geslijm en geen getut, gewoon een erg aardig album voor kinderen en hun ouders.

Patrick van den Hanenberg