

Prettig weekend

Kees Verhaar (46) muzikleraar en dirigent van kinderkoor Prettig Weekend.

'Mijn leven gaat eigenlijk vanzelf'

Wat doet een dirigent in het weekend? 'Ik ben muzikleraar op enkele scholen, dus daar ben ik doordeweeks mee bezig. In het weekend moet er bijvoorbeeld voor mijn kinderkoor wat administratie worden gedaan of schrijf ik liedjes. Dat is gebruikelijk, maar dit weekend staat vooral in het teken van de cd-presentatie.'

Cd-presentatie? 'Dinsdag aan het eind van de middag presenteert het kinderkoor in café Las Palmas in Rotterdam de derde cd. De opbrengst daarvan gaat naar Unicef. Zo hebben we vorig jaar zo'n drieduizend euro opgehaald. De nieuwe cd heet *Als Nederland wint*, met daarop allemaal liedjes voor het Europees Kampioenschap deze zomer in Portugal.'

Voetbal neem ik aan? 'Ja natuurlijk. Naast muzikleraar ben ik een voetballiefhebber. Voor de cd hebben we allerlei bestaande en nieuwe liedjes met het koor opgenomen. Een liedje over meisjesvoetbal bijvoorbeeld, over een enzame spits, enzovoorts. Zelf heb ik een paar liedjes geschreven, er is een tekst van Erik van Muiswinkel, en dan is er het bestaande *Wij houden van Oranje*.'

Wanneer begint uw weekend? 'Als ik heel eerlijk ben, heb ik niet het gevoel dat ik werk. Al mijn activiteiten gaan gewoon door; mijn leven gaat eigenlijk vanzelf, dus dan is er geen moment waarop het weekend begint.'

Hoe ziet de zaterdag eruit? 'Mijn drie zoons, 16, 14 en 12 jaar, zitten op voetballen. Zelf speel ik ook, dus daar gaan de meeste zaterdagen aan op. Mijn voetbalseizoen is aanstaand weekend afgelopen, maar de jongens gaan wel. Ik ben verder nog druk bezig met de organisatie van de cd-presentatie. Geluid, eten en drinken, moet er allemaal zijn dinsdag. Het is een koor van hon-



FOTO DIEDERIK DE KLERK

derd kinderen, die komen allemaal na schooltijd, en hun ouders ook.'

En zaterdagavond? 'Ik hoop eigenlijk dat ik niks heb, maar ik heb mijn agenda nu niet bij me, dus dan weet ik het echt niet.'

Wanneer is het tijd om liedjes te schrijven? 'Dat gaat eigenlijk tussendoor. Ik moet nu eigenlijk een paar kleuterliedjes schrijven. Dat is toch het simpelste van het simpelste. Maar dan ga ik zitten en komt er niets. En als ik dan na een uur iets anders doe, komen er zomaar vier zinnetje. Dan moet ik ze nog snel opschrijven, anders ben ik ze kwijt. Hetzelfde met muziek. Ga ik naar bed, of stap ik uit de douche, en dan schiet me opeens een liedje te binnen. Dan moet ik snel met een recordertje aan de slag.'

En op zondag? 'Dan kunnen we uitslapen en met het hele gezin ontbijten al moet ik dan wel de oudste, van 16, uit bed halen, want we gaan naar Feyenoord. Verder gaat de dag op aan wat voorbereidingen, liedjes schrijven, wat rommelen.'

Hoe ziet een prettig weekend eruit? 'Uitslapen, en verder niks doen.'

Theo Stielstra